

JEAN-MICHEL CHARLIER • VICTOR HUBINON



DE AVONTUREN VAN **BUCK DANNY** 1/2

# KORTVERHALEN

1946-1969



DUPUIS

1969  
HUBINON

DE AVONTUREN  
VAN  
**BUCK DANNY**

SCENARIO : JEAN-MICHEL CHARLIER    TEKENINGEN : VICTOR HUBINON

**KORTVERHALEN**  
**1946-1969**



DUPUIS

ILLUSTRATION 1<sup>re</sup> page ALBUM : "UN PROTOTYPE A DISPARU"

De reeks *De avonturen van Buck Danny* werd gecreëerd door  
Georges Troisfontaines, Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier.

Dank aan Gilles Ratier en Philippe Poirier van Poaplume voor hun sympathieke hulp!

Bernard L. Thouanel

## DUPUIS

Eerste druk  
© Dupuis, 2020.

Collectie onder beheer van Alexandre Paringaux.

Inkleuring van de cover en de platen van *De doodstrijd van de Bismarck*: Ketty Formaggio  
Dossier teksten door Bernard L. Thouanel

©Familie Hubinon: foto's pagina 3, 4 onderaan, 5 links en 8 onderaan. ©Familie Charlier:  
foto's pagina 4 bovenaan, 5 rechts, 6 & 7, 8 bovenaan en 9. ©Bundesarchiv pagina 17 en 22  
bovenaan. ©Archieven Naval GHQ: pagina 23 onderaan. ©US AIR FORCE: pagina 24. ©US  
NAVY: pagina 38 en 42.

Voor de softcover:  
Wettelijk depot: D/2020/0089/146 • ISBN: 978-90-314-3828-0

Voor de hardcover:  
Wettelijk depot: D/2020/0089/201 • ISBN: 978-90-314-3833-4

Maquette: Patrice Buendia  
Vertaling en lettering: BOOM!, Wingene  
Aanlevering Nederlandstalig grafisch materiaal voor het dossier: Martin Schrijvershof

Gedrukt in de EU door Rotolito  
Alle rechten voorbehouden.

[www.dupuis.com](http://www.dupuis.com)





## DE GEBOORTE VAN BUCK DANNY

De Belg Victor Hubinon, een van de bedenkers en de tekenaar van de reeks *Buck Danny*, kreeg stapels post, vooral als er weer eens een van zijn verhalen was verschenen in het weekblad *Robbedoes*. Vaak zo'n twintig brieven per week, zowel van jonge lezers als van luchtvaartspecialisten. Daarin werd hij onder meer gewezen op technische fouten in zijn tekeningen. Op een dag in 1975 stuurde een jonge, fanatieke Buck Danny-lezer uit de omgeving van Parijs hem zelfs een pak met bijna vijf kilo documentatie: tijdschriften en monografieën met technische uitleg over gevechtswliegtuigen en helikopters, en over de uniformen van de piloten van de U.S. Navy. Dat gebeurde tijdens de verschijning van *Het dodelijke groene dal*. Die jongeman was ik.

De drie daarop volgende jaren belde Victor Hubinon me regelmatig. Hij werd een vriend. Nadat ik in januari 1979 het bericht van zijn plotselinge dood in de krant had gelezen, nam ik contact op met zijn vriend en scenarist Jean-Michel Charlier in Saint-Cloud, om meer te vernemen over de omstandigheden rond het overlijden van zijn compagnon. Er volgde een korte ontmoeting in een montagestudio in Boulogne-Billancourt, op een avond aan het eind van de winter van 1979, na de colleges van de universiteit. Daar kreeg ik de eerste beelden te zien van het *Dossier Noir* gewijd aan Lucky Luciano, de gangster van de jaren dertig, dat later op FR 3 zou worden uitgezonden. Dat was het begin van een tien jaar durende vriendschap... Jaren waarin hij me vertelde over zijn debuut in de luchtvaartwereld en over tal van zaken die hij tijdens zijn reportages had beleefd. Ik kreeg, kortom, een blik achter de schermen van dertig jaar *Avonturen van Buck Danny*. Zonder zijn wijze adviezen en zonder zijn aanbevelingen zou ik nooit luchtvaartjournalist zijn geworden – en al helemaal geen schrijver.

Nu, dertig en veertig jaar na het respectieve overlijden van Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier, besef ik eens te meer hoezeer ik geboft heb dat ik deze twee grootheden uit de stripwereld persoonlijk heb mogen leren kennen.

In dit album zijn voor het eerst nooit eerder gepubliceerde verhalen te zien en de korte verhalen die de twee vrienden tussen de 'officiële' verhalen van *Buck Danny* door maakten. De parodieën op kolonel Danny waren een hobby van Vic Hubinon, die ervan genoot om zich af en toe uit te leven op hun al te volmaakte, al te starre en strakke Amerikaanse held. Dat gebeurde in verhaaltjes die tussen 1947 en 1969 in *Robbedoes* verschenen.



Maar ook en vooral worden in dit album de drie korte verhalen gebundeld die de tandem maakte voor het goedkopere, op een groot formaat gedrukte weekblad *Risque-Tout*, dat het jongere broertje moest worden van de weekbladen *Spirou/Robbedoes*. Onder leiding van Maurice Rosy werd dit exclusief op de jeugd gerichte weekblad op 24 november 1955 op de markt gebracht, en op 25 oktober 1956 abrupt weer stopgezet, omdat het na negenenveertig nummers nog niet bij het publiek was aangeslagen. *Risque-Tout* verscheen ook in een Nederlandstalige versie: *Sprint*. Ook

hiervan werden, tussen 24 november 1955 en 25 oktober 1956 negenenveertig nummers gemaakt.

Jean-Michel Charlier zag weinig in deze korte verhalen. Hij vond dat ze daarmee te veel kruit verschoten met materiaal dat in het klassieke 46-pagina's-verhaal veel beter uit de verf kon komen. Het oordeel is aan de lezer...

Deze verhalen bieden wij jullie in dit eerste deel. Tot nu toe waren ze alleen te vinden in de gebonden *BUCK DANNY De integrale*, die sinds 2019 verschijnt.

Bernard L. Thouanel

Los Angeles, 16 december 2019



Het team van World Press met kantoren op de Avenue des Champs-Élysées 34. Een foto die in 1952 genomen is na een etentje in een Parijs restaurant. Van links naar rechts: Edouard 'Eddy' Paape (1920-2012); vierde van links: Victor Hubinon (1924-1979); zevende en centraal: Max Mayeu alias 'Sirius' (1911-1997); rechts naast hem Georges Troisfontaines (overleden in 2007), Jean-Michel Charlier (1924-1989) en ten slotte, als tweede van rechts: Albert Uderzo (1927-2020).



## DE LUCHTDOOP VAN TWEE BEROEMDE STRIPAUTEURS, JEAN-MICHEL CHARLIER EN VICTOR HUBINON

Jean-Michel Charlier en Victor Hubinon, twee jonge kameraden die elkaar goed aanvoelden, de een scenarist, de ander tekenaar, vonden dat je eigenlijk in *Robbedoes* niet over Buck Danny kon praten zonder ooit zelf gevlogen te hebben. Ze besloten dan ook vlieglessen te nemen en hun brevet te halen in een plaatselijke vliegclub. Helaas smolt daarmee ook hun karige spaargeld als sneeuw voor de zon. Na twee maanden, met het tweede brevet op zak, konden ze zich geen vlieglessen meer veroorloven. Er zat niets anders op dan beroepspiloot te worden. Maar zo snel na de oorlog waren er in België vrijwel geen mogelijkheden om een brevet voor beroepsvlieger te halen. Aangezien je de luchtacrobatiek onder de knie moest hebben, een aantal nachtelijke vliegreizen moest hebben gemaakt en op zijn minst 'blind' moest hebben gevlogen (alleen op de instrumenten), moesten ze op zoek naar een vliegtuig dat voor al deze tests geschikt was.

Eerst en vooral moesten ze dus het bestuur van de Luikse Motor Union-club, waarvan ze beiden lid waren, ertoe over zien te halen een geschikt toestel te kopen. Een toestel dat beter geschikt was dan de conventionele Piper 'Cub' J-3, en waarin ook andere piloten konden worden opgeleid. Charlier stelde een Engelse tweedekker voor, een De Havilland DH-60 'Tiger Moth' uit 1931. Die was niet al te duur (nieuw kostte het toestel ongeveer 885 pond sterling), en bovendien stond er na de oorlog bij de Royal Air Force in Groot-Brittannië een grote voorraad op overschot.



Jean-Michel Charlier halverwege de jaren vijftig met zijn eeuwige reisgezel, zijn Remington, die hij overigens regelmatig in taxi's of treinen 'vergeet' om te rechtvaardigen dat hij weer eens te laat arriveert op een afspraak.



Artistieke foto van de jonge Victor Hubinon (vooraan in de dertig?). Hij lijkt schalks op zoek naar een nieuw idee voor Sonny Tuckson, de eeuwige aangever in de verhalen van Buck Danny.

### DIE RARE 'TIGER MOTH'

Dus namen Jean-Michel Charlier en Victor Hubinon eind 1947 de veerboot van Oostende naar Dover en daarna de trein naar een militair vliegveld in de omgeving van Londen. Daar stonden zo'n vijfhonderd vliegtuigen, ontwapend en gedemobiliseerd, die de Britse militairen bijna tegen schrootprijzen verkochten. En ja, daar vonden ze tussen alle vliegtuigwrakken ook een DH-60. De 'Tiger Moth' leek amper nog tot vliegen in staat na een ogenschijnlijk immens lange carrière, maar hij paste in elk geval in het povere budget dat de club hun had meegegeven.

De zaak werd beklonken, het toestel summier gereviseerd – of tenminste zó gerepareerd dat de twee ermee terug konden vliegen naar België. De automatische slats van Handley Page aan de voorrand van de bovenste vleugel werden met ijzerdraad vastgezet om te voorkomen dat ze onverwacht zouden uitklappen. Want, eerlijk is eerlijk, er werkte nog weinig aan dit toestel. Maar het steeg wel op. Het was een gedenkwaardig moment. Het vermiljoenrood geverfde toestel met het Britse kenteken op de flank ging de lucht in met Charlier aan de stuurknuppel achterin en Hubinon voorin. Deze DH-60 was nog het oermodel, met de legendarische spreekbuis voor de communicatie tussen beide cockpits, die natuurlijk ook niet werkte. Onze helden moesten letterlijk schreeuwen en de gekste gebaren maken om elkaar te begrijpen.



Het Kanaal hoorden ze plots te begrijpen. Boven Het Kanaal hoorden ze plots een verdacht geklapper boven hun hoofd. Het doek over de vleugels was oud, zat vol gaten en scheurde steeds verder los. De 'Tiger Moth' raakte tijdens de vlucht steeds meer doek kwijt. Bovendien waaide het verschrikkelijk hard en de Gipsy-motor, die aan het einde van zijn Latijn was, dreigde het te laten afweten. Charlier en Hubinon vroegen zich af wanneer ze in het water zouden belanden...

Zo zweogde de 'Tiger Moth' in erbarmelijke staat vlak boven de golven voort tot de Franse kust, waar de twee de kliffen voor zich zagen opduiken. Omdat klimmen er met dit toestel niet meer in zat, waren ze verplicht de kust te volgen en een 'gat' in de muur te zoeken waardoor ze verder konden. In de buurt van Dieppe dook de oude De Havilland uiteindelijk een 'kier' in en vervolgde zijn weg, nog even boven Frankrijk en daarna zonder al te veel hindernissen naar het vliegveld van Luik. Hun eerste avontuur was ten einde. De volgende twee maanden werkten Charlier en Hubinon samen met een technicus druk aan het toestel. De 'Tiger Moth' werd zo goed mogelijk opgekalefaterd. Er werd besloten om de slats definitief vast te zetten. Verder vervingen ze de oude afgeleefde Gipsy-motor door een andere, die vrijwel normaal functioneerde, en werd het toestel helemaal opnieuw met doek overtrokken en overschilderd in het fraaiste rood.



Foto van Victor Hubinon in pak met stropdas, terwijl hij stoïcijns een sigaret staat te roken voor zijn Piper J-3 met het kenteken 00-ARY. Dit alles in het kader van een reportage voor het weekblad *Robbedoes* (nr. 679 van 2 april 1953).

Aan tolvluchten durfden onze tovenaarsleerlingen zich niet eens te wagen. Dankzij de tussenkomst van een aardige oude instructeur van de club konden Charlier en Hubinon toch eindelijk die verwenste proeven in luchtacrobatiek afronden, en ook het vliegen op instrumenten werd afgewerkt. Dat laatste stelde in die tijd niet veel voor: je moest de tweedekker in de lucht houden, uiteraard zonder radiocontact, een bocht naar links maken, een bocht naar rechts, door een wolkendeek vliegen en ten slotte ook een 'nachtvlucht' maken. Eind juni 1948 was het eindelijk zover: na de figuren en het vliegen op de instrumenten volgde het navigatie-examen – de finale in zekere zin – dat toen in België nogal gebrekkig was. Het examen bestond uit een uiterst ingewikkelde vlucht langs bepaalde markeringspunten, in dit geval gebouwen of gehuchten. Punten die vaak moeilijk terug te vinden waren (soms zelfs helemaal niet, want er waren ook stations bij die niet meer bestonden). Elke kandidaat kreeg een strak tijdschema met vijf minuten speling om de hele reeks proeven af te leggen. Charlier landde in een Piper 'Cub' als eerste, met een minuut voorsprong, op een terrein bij de Belgisch-Nederlandse grens. Victor Hubinon voegde zich even later bij hem, met een minuut vertraging op het aanvankelijke vluchtplan. Dat was echter nog ruim voldoende om het certificaat uitgereikt te krijgen.



Jean-Michel Charlier, 29 jaar, leunt ontspannen tegen de romp van dezelfde Piper J-3 'Cub' van de Motor Union van Luik-Bierset, net voor hij een interview van een dubbele pagina geeft aan de journalist van het weekblad *Robbedoes*.

## LUCHTACROBATIEK

Om dat beroepsbrevet te halen moesten de twee nu enkele proeven onder de knie krijgen: onder meer drie landingen (inclusief motorpech), maar vooral ook een programma van luchtacrobatiek. Omdat ze zich na al die avonturen geen echte instructeur konden veroorloven, nam het duo zijn toevlucht tot een oud, vooroorlogs handboek van de Belgische Militaire Luchtvaartdienst, waarin alle bewegingen van de verschillende figuren uitvoerig werden beschreven.

Na het onderwerp grondig te hebben bestudeerd, stortten beide vrienden zich op de trainingssessies: de een bleef met het handboek op de grond, de ander klom aan boord van de 'Tiger Moth' en probeerde de figuren uit te voeren. Dat ging prima bij alle eenvoudige figuren, zoals de loopings, maar de rol- en rugvluchten bleken een ramp: de DH-60 deed toch maar zijn eigen zin.

De examinatoren wachtten de twee jongens op met een chronometer in de hand en een enorme mand aardbeien op de grond.

Hoewel de tanks vrijwel leeg waren, stegen beide jongens dolgelukkig meteen weer op: ze hadden hun brevet op zak! Charlier was zo verstandig zijn Piper 'Cub' vol te gooien op het vliegveld van Antwerpen, maar Hubinon wilde in zijn 'Tiger Moth' koste wat kost doorvliegen naar Luik, waarschijnlijk om als eerste het geweldige nieuws te kunnen vertellen in de club. Toch zou Charlier ruim vóór Hubinon landen. Uren verstreken. Hubinon, die nog maar net zijn vliegbrevet had gehaald, had zijn toestel in een veld aan de grond gezet... met een lege brandstoftank!







Een wel heel zeldzame foto: Jean-Michel Charlier rond 1949, met de bemanning van een trainingstweedekker, een fonkelnieuwe Stampe & Vertongen SV-4B van de Belgische Luchtmacht, met het militaire terrein van Luik-Bierset als basis. Vanaf 1948 beschikt de Belgische Luchtmacht over niet minder dan vijftig van deze toestellen.





III. N° 1067/1493  
Nr

IV. Nom CHARLIER  
Surname

Prénoms Jean, Michel, Léon, Antoine  
Christian names

Lieu/Date de naissance Liège,  
Place/Date of birth 30-10-1924

V. Domicile Liège, rue Comhaire, 109  
Address

VI. Nationalité belge  
Nationality



XI. Sceau  
Seal

VII. Signature du Titulaire  
Signature of holder

X. Date de délivrance 29 juillet 1949.  
Date of issue

VIII. Au Nom du Ministre :  
Le Directeur de l'Administration de l'Aéronautique :  
Le Conseiller Juridique,

*[Signature]*

IX. Périodes de validité  
Validity periods

du 29-7-1949

au 1-9-1950

du -7-9-1950

au -5-9-1952

du 8-10-1952

au 18-5-1953

du 19.8.1953

au 18.8.1955

du

from

au

to

du

from

au

to

Sceau - Seal

Sceau - Seal

Sceau - Seal

Sceau - Seal

Sceau - Seal

De particuliere Belgische vlieglicenties nr. 1067/1493 van Jean-Michel Charlier (hierboven) en nr. 1230/1778 van Victor Hubinon (hieronder), geldig van juli 1949 tot augustus 1955 voor de een en van juni 1951 tot juli 1957 voor de ander.

III. N° 1230/1778  
Nr

Duplicata

IV. Nom HUBINON  
Surname

Prénoms Victor, Maurice, Louis  
Christian names

Lieu Date de naissance Angleur  
Place/Date of birth 26 avril 1924

V. Domicile LIEGE, 1, Rue Charles  
Address Magnette

VI. Nationalité belge  
Nationality



XI. Sceau  
Seal

VII. Signature du Titulaire  
Signature of holder

X. Date de délivrance 30.6.51/11.7.55  
Date of issue

VIII. P. Le Directeur de l'Administration de l'Aéronautique :  
Au nom du Ministre,

*[Signature]*

IX. Périodes de validité  
Validity periods

du 11.7.1955

au 6.7.1956

du 20 SEP 1956

au 26 JUL 1957

du

from

du

from

au

to

du

from

au

to

Sceau - Seal

Sceau - Seal

Sceau - Seal

Sceau - Seal

Sceau - Seal



## KROEGWRAAK

Op een mooie dag raakte Victor Hubinon tot over zijn oren verliefd op de bazin van een kroeg in de buurt van de Luikse vliegclub. De vrouw hield hem ronduit voor de gek. Het werd zó pijnlijk dat hij besloot haar een lesje te leren. Zonder iemand iets te vertellen pikte hij een Piper mee, na zijn 'verovering' te hebben laten weten dat hij zich met zijn toestel te pletter zou laten storten op haar huis. Uiteraard was niemand op de club op de hoogte, ook zijn maat Jean-Michel Charlier niet, die ook op de club aanwezig was. Ineens werd het team van Motor Union gebeld door de wanhopige vrouw: "Kom vlug! Kom vlug! Doe iets, hij hangt met zijn vliegtuig boven mijn huis! Hij wil zich op mijn huis te pletter laten storten!"

Charlier klom meteen in zijn vliegtuig en ging op zoek naar zijn vriend. Hij vond hem snel en constateerde dat Victor inderdaad steeg, dook en dan meteen weer optrok. En hij deed dat zo gevaarlijk laag boven de daken dat Charlier vermoedde dat zijn vriend zich eerst een stuk in de kraag had gedronken. Charlier probeerde vóór Hubinon te gaan vliegen en hem met standaardtekens duidelijk te maken dat hij moest volgen. Hubinons enige reactie was dat hij nu gevaarlijk naar Charlier dook. Charliers heroïsme bekoelde, en hij liet het erbij.

Uiteindelijk raakte de tank van Hubinons Piper leeg. Hij was natuurlijk nooit van plan geweest zich op de kroeg te storten, maar hij had met zijn acrobatische toeren wel grote verwarring gesticht onder een aantal wedstrijdduiven dat onderweg was naar huis (duivensport is een nationale sport in België). Hij stuurde niet alleen de uitslag van de wedstrijd totaal in de war, maar bovendien raakten tal van duiven zo in paniek dat ze alle kanten uitvlogen en nooit meer naar huis terugkeerden.

Toen Victor Hubinon zijn vliegtuig aan de grond zette, werd hij opgewacht door twee agenten en meteen opgepakt. Het leverde hem een langdurige schorsing van zijn vliegvergunning op...



Een van de allerlaatste foto's van Jean-Michel Charlier en Victor Hubinon, op het trottoir voor de Hostellerie Saint-Roch in Comblain-La-Tour, ten zuiden van Luik, ter gelegenheid van hun vijftigste verjaardag, in 1974.



Ook Buck Danny en zijn vrienden maken reclame voor het Franse weekblad *Spirou*, in het Nederlands beter bekend als *Robbedoes*.

## OVER SPORTVLIEGER WILLEN WORDEN (VOLGENDE PAGINA'S)

Dit was het allereerste humoristische verhaal dat Hubinon schreef en tekende. Het verscheen in *Robbedoes* nr. 680 van 9 april 1953 (p. 16 en 17), twee weken voor *In Korea*, en bood een humoristische kijk op de pilotenopleiding. Die opleiding was een persoonlijke ervaring die Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier begin jaren vijftig samen hadden opgedaan. Een intense periode. Het verhaaltje was natuurlijk ook een knipoog naar de avonturen van Buck Danny.









## LUCHTACROBATIE

(ALSOF JE ER ZELF BIJ WAS)

ZO ZIE JE DE OMGEVING ALS JE DE VOLGENDE FIGUREN CORRECT UITVOERT.





1946



8<sup>e</sup> ANNEE. — N° 444. — 17 OCTOBRE 1946.



De aankondiging van *L'agonie du Bismarck*  
op de voorpagina van *Spirou*.

## DE DOODSSTRIJD VAN DE BISMARCK

**M**aandag 19 mei 1941... Frankrijk, België, heel het Europese vasteland was machteloos. Engeland verzamelde al zijn krachten om de oorlog tegen de nazi's voort te zetten. Toen kreeg het hoofdkwartier van de Royal Navy een alarmerend bericht: de Bismarck was, met 2.208 man aan boord, om 02.00 uur in de ochtend vertrokken uit marinebasis Gotenhafen (Gdynia), bij het Poolse Gdańsk, en zette koers naar het westen...

In de ondergrondse kantoren van de admiraliteit in Londen heerste een koortsachtige drukte. De Bismarck was te gevaarlijk. Het schip moest absoluut worden vernietigd...

Dit authentieke oorlogsrelaas was de eerste echte samenwerking tussen Jean-Michel Charlier en Victor Hubinon: de zestien zwart-witplaten verschenen van nr. 334 van *Robbedoes* (12 september 1946) tot nr. 353 (2 januari 1947). Charlier tekende alle technische decors, de auto's, de vliegtuigen en de oorlogsschepen. Hij liet zich daarbij inspireren door de stijl van de officiële schilder van de Marine, Léon Haffner (1881-1972) terwijl Hubinon zich concentreerde op de personages. Een taakverdeling die ze jarenlang hebben volgehouden om het harde werk voor de povere inkomsten van hun gezamenlijke inspanningen eerlijk te verdelen.

Daarna werkte Victor Hubinon, onder impuls van Georges Troisfontaines, toenmalig directeur van het persagentschap World's Publicity Press, tekst en tekeningen uit voor een verhaal dat heel wat langer zou worden dan *De Doodstrijd van de Bismarck*. Dit project ging over een Amerikaanse piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog. *Buck Danny* was geboren... Na vijftien gepubliceerde platen, vanaf *Robbedoes* 366 van 3 april 1947, werd het scenario uiteindelijk overgenomen door Jean-Michel Charlier. Hij haalde zijn inspiratie uit krantenartikelen over de heldendaden van de *Vliegende Tijgers*. De kranten vond hij... in de vuilnisbakken van een ziekenhuis van het U.S. Army in Luik.

Jean-Michel Charlier illustreert voornamelijk pagina's met vliegtuigen en nieuws. Georges Troisfontaines van de World's Publicity Press stelt hem voor samen te werken met Victor Hubinon, een jonge tekenaar van tweeëntwintig die net van de Luikse Kunstacademie komt. Troisfontaines vraagt ze samen een kort oorlogsverhaal te maken. Het verschijnt zestien nummers lang in *Robbedoes*, met een frequentie van een halve plaat per week (1946). Dat wordt *De Doodstrijd van de Bismarck*!

# DE DOODSSTRJD VAN DE BISMARCK



DIT IS HET ECHTE VERHAAL VAN DE BISMARCK, HET SLAGSCHIP DAT DOOR DE RAF EN DE ROYAL NAVY IN DE ATLANTISCHE OCEAAN WERD GEKELDERD.

DE DUITSE OORLOGSHAVEN KIEL. 19 MEI 1941, 10 UUR. 'N GEHEIMZINNIG PANTSERSCHIP LIGT KLAAR OM UIT TE VAREN.



HEREN... HET REICH KIJKT NAAR ONS. NA EEN HEROÏSCH GEVECHT...



IN DE OFFICIERSKAMER.

...ZIJN DE 'GNEISENAU' EN DE 'SCHARNHORST' UITGESCHAKELD. WIJ WREKEN ZE! WE ZULLEN DIE VERVLOEKTE BRITTEN EEN LESJE LEREN...



VOORTAAN ZAL DE BISMARCK IEDEREEN ANGST INBOEZEMEN. HEREN, OP DE GEZONDHEID VAN ONZE JAGERS... HEIL HITLER!



WE KUNNEN UITVAREN, HERR ADMIRAL.



GOED. LICHT HET ANKER.



DE BISMARCK WORDT DOOR TWEE SLEEPBOTEN NAAR ZEE GETROKKEN, EN VERTREKT MET EEN ONBEKENDE BESTEMMING...



21 MEI 1941. EEN CATALINA VAN DE COASTAL COMMAND VOERT TER HOOGTE VAN BERGEN EEN VERKENNINGSVLUCHT UIT BIJ DE NOORSE KUST.

NIETS! NOG STEEDS NIETS. EEN MAGERE BUIT VANDAAG. NIET EENS EEN ONDERZEEËR TE ZIEN.



KEER MAAR TERUG, JOE. DIT HEEFT GEEN ZIN. VANDAAG WORDT HET NIKS.



OKE, DICKY. IK Vlieg TOCH NOG EVEN NAAR DE VOLGENDE FJORD. JE WEEET MAAR NOOIT. DAN VLIËGEN WE TERUG.



OKÉ, JOE.





DIEP IN DE FIJRD, VERBORGEN ACHTER DE  
HOGE KLIPPEN, LIGT EEN DUITSE FLOTTIELJE...  
JOE, DE PILOOT VAN DE VLEGROOT, EN  
DICKY, DE NAVIGATOR, ONTDEKKEN  
'M ALS BIJ TOEVAL...













Op zaterdag 24 mei 1941 gaan de panterschepen HMS Hood en HMS Prince of Wales om 05.50 uur het gevecht aan met de Bismarck. De Hood wordt getroffen door een salvo granaten. Om 06.02 uur wordt ook de munitievoorraad geraakt. Het schip explodeert. Van de 1.422 officieren en bemanningsleden zijn er maar drie overlevenden. Wanneer de Britse premier Winston Churchill op de hoogte wordt gebracht, roept hij: "Engeland moet overleven! Breng de Bismarck tot zinken!"





OM 05.02 UUR WORDT DE MUNITIËVOORRAAD VAN DE HOOD GERAAKT DOOR EEN DUITSE GRANAAAT. HET SCHIP ONTPLOFT. EEN PATROUILLERENDE SUNDERLAND ZIET DE TROTS VAN DE HOME FLEET VERGAAN.



OM 05.07 UUR IS HET DRAMA VOORBIJ. DE HOOD ZINKT.

OOK DE PRINCE OF WALES WORDT GERAAKT EN VLUCHT VOOR HET VERPLETTERENDE DUITSE OVERWICHT...



AAN BOORD VAN DE NAZISCHEPEN WORDT GEFEEST...

EEN DUBBEL RANTSCHEN WORST EN CHOCOLADE VOOR IEDEREEN.



HET NIEUWS IS OOK OP DE RADIO TE HOREN. DUITSLAND REAGEERT ENTHOUSIAST. DIT IS DE EERSTE OVERWINNING OP ZEE VAN HET REICH OP ALBION.



DIE AVOND SPREEKT HITLER TOT DE BEMANNING VAN DE BISMARCK...

WIJ, HET OPPERSTE GEZAG VAN DE OORLOGSVLOOT, KENNEN HET RIDDERKRUIS TOE AAN ADMIRAAL LITJEVS EN KONMODORE LINDEMANN EN HET JZEREN KRUIS AAN DE BEMANNINGEN VAN DE BISMARCK EN DE PRINZ EUGEN.



24 MEI. DE BISMARCK ZET ZIJN TOCHT VERDER. HET SCHIP LAAT EEN LANG OLIE-SPOOR ACHTER. VOORAAN IS DE OLIE-TANK DOORBOORD. DE BRANDSTOF LEKT IN ZEE.



CATALINA'S VAN DE COASTAL COMMAND VOLGEN HET SPOOR EN DE MARCOONISTEN GEVEN...



... DOORTDUREND DE POSITIE VAN HET DUITSE SCHIP DOOR AAN DE FLOTTIELJE VAN DE HOME FLEET. DIE HEEFT DE PRINCE OF WALES BÛGEHAALD EN ACHTERVOLGT DE DUITSCERS.



OP DE BISMARCK Slaat DE VREUGDE OM IN BEZORGHEID.

HERR ADMIRAL, WE KRIJGEN DE VOLLEDIGE SLAGVLOOT ACHTER ONS AAN. DOOR HET OLIESPOOR ZIJN WE MAKKELIJK TE VOLGEN. WE MOETEN DRINGEND TERUG NAAR DE NOORSE BASIS.



HOU OP, LINDEMANN. WE KRIJGEN HET BEVEL OP ZEE TE BLIJVEN. MAAR ONZE WEGEN SCHEIDEN HIER. DE PRINZ EUGEN NAART VERDER NOORD. WAARTS EN WIJ ZETTEN KOERS NAAR DE FRANSE KUST.

ZUM BEFEHL, HERR ADMIRAL





DE PRINZ EUGEN WORDT MET VLASSIGNALEN OP DE HOOGTE GEBRACHT. TEGEN DE AVOND NEEFT HET SCHIP AFSCHIED VAN DE BISMARCK...



HET BRITSE Vliegreeschip VICTORIOUS IS NU VLAKBIJ. AAN BOORD HEERST EEN KOORTSACHTIGE STEER. DE HOME FLEET WIL ZICH IN HET GEVECHT MENGEN.



OP DE VICTORIOUS STAAN ALLE TOESTELLEN VERTREKKENSKLAAR. ER IS EEN NACHTELIJKE RAID GERAND OP DE BISMARCK.

BEMANNINGEN NAAR DE TOESTELLEN!



OM MIDDERNACHT STIJGEN ZE OP



DRIE SQUADRONS SWORDFISH TORPEDO-VLIEGSTUIGEN VLIEGEN SAMEN MET EEN AANTAL FULMARS NAAR DE BISMARCK.



OM 00.53 UUR MELDT DE VERKENNENDE FULMAR...

ALARM... BISMARCK VOOR ME. AAN STUURBOORD, OP 15 GRADEN...



DE SQUADRON COMMANDER GEEFT ONMIDDELIJK HET BEVEL OM AAN TE VALLEN.

IN GEVECHTSFORMATIE. HOU JULIE ACHTER ME KLAAR OM IN EEN LIN AAN TE VALLEN. DAARNA TREKT IEDEREEN NAAR BAKBOORD. SUCCES! BOOR DIE DUNELS DE GROND IN.



MAAR OP DE BISMARCK WERDEN DE BRITSE VLIESTUIGEN OPGEMERKT.

FLIEGERALARM! FLIEGERALARM! IEDEREEN OP POST! LUFTABWEHR! VUUR!



SECONDEN LATER BREEKT OP DE BISMARCK DE HEL LOS. ALLE KANONNEN SPUIJLEN VUUR. DE CADANS LIGT ZO HOOG DAT SOMMIGE KANONNEN ROOD WORDEN...



TWEE SWORDFISHS EN DRIE FULMARS STORTEN BRANDEND IN ZEE...



EEN BRITS TORPEDOVLIEGTUIG DUIKT...

VOORUIT, JOE! IK HEB 'M IN HET VIZIER...



VANOP KORTE AFSTAND WORDT EEN TORPEDO OP DE BISMARCK AFGEVUURD



DIE RAAKT HET PANTERSCHIP AAN BAKBOORD...

WEER WORDEN DE DUITSCERS GEHOLPEN DOOR HET SLECHTE WEER. EEN MIJST-BANK HELPT DE BISMARCK AAN DE JAGERS TE ONTSNAPPEN.







HERR ADMIRAL, DE CENTRALE COMPARTIMENTEN MAKEN WATER.  
 WE HALEN NIET MEER DAN 20 KNOPEN.

AAN BOORD HEERST ONRUST.



HEREN, WE MOETEN DE BISMARCK ZO SNEL MOGELIJK TERUGVINDEN. HET SCHIP HEEFT AVERIJ OPGELOPEN EN VERLIEST BRANDSTOF. HET MOET DUS NAAR EEN BASIS.

BIJ DE LONDENSE ADMIRALITEIT.



WE MOETEN SNEL ZIJN. VOOR HET ERGENS 'N HAVEN BINNENVAART EN WE HET NIET MEER KUNNEN VERNIETIGEN...



DRIE CATALINA'S ZOEKEN EEN HELE NACHT LANGS TEVERGEEFS NAAR DE BISMARCK.



VOOR ALLE ZEKERHEID HOUDEN HUDSONS OOK DE STRAAT DENEMARKEN IN DE GATEN.



... TERWIJL DE SUNDERLANDS DE ROUTE TUSSEN IJSLAND EN DE FAERØER BEWAKEN.

26 MEI, 10.00 UUR 'S OCHTENDS. 'N CATALINA VERKENNINGSVLIEGTUIG ZIET PLOTS DE BISMARCK OPDUIKEN.



HET SCHIP NEEMT HET VLIEGTUIG ONDER VUUR. TEVERGEEFS.



ALLES OKÉ, GEORGE? NIKS GEBROKEN?

JA. EEN BORD.



HALLO, HALLO... DIT IS CATALINA HPCC202...

DE MARCONIST SLAAT ALARM...



WE KUNNEN NIET MEER ONTSNAPPEN.

DAT WATER-VLIEGTUIG WORDT ONZE ONDERGANG!



HERR ADMIRAL, DE JONGENS WORDEN BANG. WAT DOEN WE?

DE EERSTE DIE ZEURT, SCHIET JE NEER! NERTEL DE BEMANNING DAT DRIE ONDERZEEËRS EN TWEESKADERS VAN DE LIFTWAFFE ONDERWEG ZIJN.

130 KM VERDEROP STOOMT HET BRITSE Vliegdekschip ARK ROYAL OP HET DUITSE PAUTERSCHIP AF.



OM 20.55 UUR VERTREKKEN OOK 15 SWORDFISH TORPEDOVLIEGTUIGEN RICHTING BISMARCK.







HET SCHIP KAN DUS NIET MEER VERDER EN DRAAIT RONDJES.







LÜTIENS, DIE ZWAARGEWOND IS, LEEST DE BRITSE BOODSCHAP



### DE DRIE OVERWINNAARS



**RODNEY**  
 ACTIEF SINDS 1925. 34.000 TON  
 MAXIMUMSNELHEID: 23 KNOPE  
 LENGTE: 216 METER  
 BEMANNING: 1320 MENSEN



**RAMILIES**  
 ACTIEF SINDS 1919. 29.000 TON  
 MAXIMUMSNELHEID: 22 KNOPE  
 LENGTE: 189 METER  
 BEMANNING: 1.150 MENSEN



**RENOWN**  
 ACTIEF SINDS 1938. 32.000 TON  
 MAXIMUMSNELHEID: 31 KNOPE  
 LENGTE: 242 METER  
 BEMANNING: 1.200 MENSEN

EINDE

## DE BISMARCK ONDER DE LOEP



**D**e Otto von Bismarck was de trots van het Derde Rijk. Het was de jongste telg van de Kriegsmarine: een sneller slagschip met de allerbeste bewapening. En met een voor die tijd ongeken- de bepantsering: van staal en nikkelchroom en tot 40 cm dik.

246 meter lang, een tonnenmaat van 44.134... en met de 175.000 paardenkrachten van de turbines haalde het een snelheid van 31 knopen.

Bovendien was de Bismarck uitgerust met acht 380mm-kanonnen op vier gekoppelde geschutstorens, waarvan elke granaat zo'n 900 kilo woog – nog afgezien van een aantal 37mm-kanonnen voor de luchtafweer! Een Arado Ar 196 verkenningswatervliegtuig maakte de uitrusting van het schip compleet.

De Bismarck vormde een geduchte bedreiging voor de vloot en de konvooien van de Britten... De Kriegsmarine had besloten het pantserschip tot belangrijkste onderdeel te maken van een vloot slagschepen die de verste bevoorradingslijnen over zee van de geallieerden moesten verstoren. Duitsland kon al prat gaan op de vernietiging of inbeslagname van tweeëntwintig geallieerde schepen door twee van zijn slagschepen, de kruisers Scharnhorst en Gneisenau. In totaal brachten ze zo vanaf begin 1940 ruim 115.620 ton tot zinken.

Op zondag 25 mei 1941, omstreeks 22.00 uur, stijgen vanop het Britse vliegdekschip HMS Victorious negen Faireys 'Swordfish' Mk-I, drie zits tweedekkers van squadron 825 op, onder leiding van Lieutenant Commander Eugene K. Esmonde van de Fleet Air Arm. Ze zetten de achternvolg- ing in op het nazislagschip Bismarck.



Profiterend van een dikke mist hebben het enorme slagschip Bismarck en zijn escorte zich diep in een Noorse fjord verschanst om te ontsnappen aan de blokkade door de Royal Navy en de RAF. De schepen worden door het Zweedse oorlogsschip Gotland op 20 mei 1941 aan het begin van de middag ontdekt.







## DE OORLOG IN KLEUR

**M**et *Duel in de lucht*, een compleet verhaal van vier platen, wijdden Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier de eerste grote kleurenpagina's in van het eerste nummer van het weekblad *Sprint*, "Het blad voor jongelui met pit".



Dat eerste nummer verscheen op donderdag 24 november 1955. In dit korte verhaal speelde de bommenwerper Republic F-84F 'Thunderstreak' een hoofdrol. Het was een van de modernste jachtvliegtuigen van de U.S. Airforce uit die tijd, en kon een tactische kernbom vervoeren. Van dit toestel werden 1.301 exemplaren binnen de NAVO verkocht aan de luchtmacht van diverse landen.

Het stramien van *Duel in de lucht* werd later nog verscheidene keren (met enkele variaties) gebruikt in *Proefmodel FX-13* en *Het ZZ Eskader* van Buck Danny (Dupuis, 1961), in *Duel in de wolken* van Dan Cooper getekend door Albert Weinberg (Lombard, 1962) en ten slotte ook in het album *Mirages te koop* in *De avonturen van Tanguy en Laverdure*, getekend door Albert Uderzo (Dargaud, 1965). Ook de roman *L'Avion qui tuait ses Pilotes*, geschreven door J.M. Charlier en geïllustreerd door Jijé (bijgestaan door Daniel Chauvin) (Bibliothèque Verte – Hachette 1971) was op hetzelfde stramien gebaseerd.

Het tweede verhaal, *Speciale zending*, vier pagina's die verschenen in *Sprint* nr. 16 van 8 maart 1956, leverde inspiratie voor het eind van het album *Het escadrille van de jaguars* van *De avonturen van Dan Cooper*, getekend door Albert Weinberg en geschreven door Jean-Michel Charlier (Lombard, 1964).

Het derde verhaal, *Proefmodel gestolen*, eveneens verschenen in vier platen in *Sprint* nr. 27 van 24 mei 1956, zou als basis dienen voor het album *Het waagstuk* van *Dan Cooper*, met tekeningen van A. Weinberg en scenario van Jean-Michel Charlier (Lombard, 1963).

De Republic F-84F 'Thunderstreak' van de U.S.A.F., een eenzitter jachtbommenwerper, gefotografeerd tijdens de proeflancering van een lucht-grondraket, de ASM-7 'Bullpup' van Martin Marietta, die manueel werd geleid met radiosignalen, aan het eind van de jaren vijftig.

# SPRINT

In dit nummer een  
brandend probleem:  
«BESTAAN ER LEVEN-  
DE WEZENS OP AN-  
DERE PLANETEN?...»

Weekblad - HET BLAD VOOR JONGELUI WAAR PIT IN ZIT.

2e Jaargang - Nr. 11.

2 Februari 1956.

Prijs: 20 ct.

















# SPRINT!

In dit nummer een brandend probleem:  
«BESTAAN ER LEVEN-  
DE WEZENS OP AN-  
DERE PLANETEN?...»

Weekblad - HET BLAD VOOR JONGELUI WAAR PIT IN ZIT.

2e Jaargang. - Nr. 11.

2 Februari 1956.

Prijs: 20 ct.







TERWIJL DE RADARS ONOPHOUDDELIJK DE VIER WINDSTREKEN AFSPEUREN...



... STAAT HET SQUADRON MET DIENST TE WACHTEN OP EEN SIGNAAL...

DIT WORDT VERVELEND ZOU DE STAF ZICH BEDACHT HEBBEN?

OF DIE LUI UIT SAN DIEGO ZIJN GEWOON BANG VAN ONS.



MAAR OP 'N OCHTEND...

ALARM, ALARM! NAAR DE VLIESTUIGEN! ONMIDDELIJK OPSTUIGEN! INSTRUCTIES VOLGEN...



BIJNEN TWEE MINUTEN HANGEN DE JETS IN DE LUCHT.

ANGELS, ORGELET! WE STUIGEN TOT 9.000 VOET, KOERS 335. VUURDELIJKE TOESTELLEN IN SECTOR AX 22 OP 8.000 VOET, KOERS 027.



ALLE JAGERS PASSEN HUN KOERS ONMIDDELIJK AAN EN KLIMMEN PULSNEL, ENKELE OSENBlikken LATER...

DAAR ZIJN ZE!

ALARM! BOOMMENWERPERS OP 3 UUR!



VREEMD ZE VLIEGEN NAAR DE VALLEI, NIET NAAR DE DAM. HOE KAN DAT? O... HET IS EEN LIJST, NATUURLIJK! ZE LOKKEN ONS NAAR DE VALLEI TERWIJL ANDERE TOESTELLEN KOERS ZETTEN NAAR DE DAM.



HALLO! LEADER ANGELS! BREAK! ANGELS RED AND BLUE, FRONSTAAL AANVALLEN! ANGELS YELLOW, ALS BACK-UP MET MIJ MEE.

ALS BACK-UP! WAT EEN BELEDIGING!



LEADER AAN ANGELS YELLOW. BLIJF ACHTER ME. WE VLIEGEN DOOR DE CANYON NAAR DE DAM. HOOGTE: 3.000.



TERWIJL DE REST VAN HET TEAM DE BOOMMENWERPERS ONDSCHIEPT, VLIEST BUCK MET ZIJN JONGENS NAAR DE CANYON DEL SUR.

EVEN NAGAAN OF MIJN REDENERING KLOFT. PROBEREN ANDERE TOESTELLEN VAN DE AERDRING GEBRUIK TE MAKEN OM DE DAM AAN TE VALLEN?



WANNEER BUCK EN ZIJN VRIENDEN BOVEN DE SMAALLE VALLEI VLIEGEN...

VERDUINELD! DAAR, EEN BOOMMENWERPER! HJ VLIEST VLAK BOVEN DE GROND. HEEL SLIM! DIE KNAAP WAS ER BINA IN GESLAGD DE DAM TE 'BOMBARDEREN' TERWIJL WIJ ZIJN VRIENDEN ACHTERNA ZATEN.



LEADER AAN ANGELS YELLOW. VLIAND RECHT VOORUIT, ONDER ONS! HIJ VLIEGT RICHTING DAM. ONDERSCHEP HEM, JONGENS! VOORZICHTIG, WANT HIJ HEEFT ONS GEZIEN... HIJ PROBEERT NOG LAGER TE VLIEGEN.



MY GOD! WAT... WAT DOET HIJ? HIJ DUIKT DE CANYON IN. MET DIE SNELHEID. DAT IS ZELF-MOORD! HIJ ZAL TE PLETTER VLIEGEN. TEGEN DE ROTSWAND, OF TEGEN DE DAM.



KOLONEL DANNY VOOR DE B-47. GA HOSER VLIEGEN. KOM UIT DE CANYON! SNEL! ANDERS Vlieg JE TE PLETTER!



MAAR DE WAAR SCHUWING VAN BUCK/MAAKT GEEN INDRUK...

MAAK JE NIET MOE, BUCK. JE LIST WERKT NIET. JULLIE TOESTELLEN ZIJN TE SNEL VOOR DE CANYON. JE PROBEERT ONS DUS HOSER TE LATEN VLIEGEN OM ONS TE KUNNEN ONDERSCHEPEN... DAT ZAL NIET LUKKEN.



GA HOSER VLIEGEN, STOMMELING. ACHTER DE VOLGENDE BOCHT LIGT DE DAM. JE VLIET TE LAAG. DIT WORDT JULLIE DOOD!

ECHT WAAR? DAN ZAL IK... O!



DE DAM! KUK U...

OPTREKKEN! OPTREKKEN!

AAAAAH!



MIJN GOD! VERSCHRIKKELIJK!

BUCK! DE DAM SCHEURT! HIJ BEGEEFT!



INDERDAAD, DOOR DE IMPACT EN DE EXPLOSIE VAN HET VLIESTUIG BE-GINT DE MUUR OVER DE VOLLEDIGE HOOGTE TE SCHEUREN.



O! DIT IS EEN RAMP. DE CANYON ZAL OVER-STROMEN! SONNY, SLA ALARM! BRENG IEDER-EEN OP DE HOOGE!



HALLO! ALARM! BASIS, HOOR JE ME?...

TE LAAT! DE DAM STORT IN! HET WATER ZAL DE VALLEI WEGSPELEN. EN ALLE FABRIEKEN!





ER IS 'N LAATSTE MOGELIJKHEID OP HET SMAALSTE PUNT VAN DE CANYON EEN EXPLOSIJE EN EEN LAWINE VEROOZAKEN OM HET WATER TEGEN TE HOUDEN. DE SLAGKANS IS KLEIN, MAAR IK PROBEER HET.



DE JETS SCHEREN RAKELINGS LANGS DE ROTSWANDEN DOOR DE KLOOF ALS PLOTS...



DAAR! EEN VERNAUWING EN EEN BERG ROTSBLOKKEN. HIER KUNNEN WE HET PROBEREN!



LEADER AAN ANGELS YELLOW! VOLGS ME EN DUIK NAAR DE ROTSMASSA DIE IK AANGEEF. SCHIET AL JULLIE RAKETTEN OP DE BASIS AF. WE PROBEREN EEN LAWINE TE VEROOZAKEN OM DE CANYON TE BLOKKEREN.



DE THUNDERSTREAKS VLIEGEN OP GEVAAR VAN EIGEN LEVEN NAAR DE WAND EN VUUR HUN RAKETTEN AF OP DE ROTSEN. EEN GIGANTISCHE STEENLAWINE IS HET GEVOLG.



DOOR DE ZWARE BESCHIETINGEN KOMT 'T GROOTSTE ROTSBLOK LOS EN WANKELT. DAAROP ROLLEN TONNEN STEEN NAAR BENEDEN...



NET OP TIJD! EEN MASSA WATER LOOPT ZICH VAST OP DE STENEN MUUR DIE NET DOOR DE LAWINE IN DE KLOOF IS OPGETROKKEN.



ALS BIJ WONDER HOUDT DE STENEN MUUR HET WATER TEGEN. SEETOYA IS GERED. DE VALLEI WORDT GESPAARD.



ENKELE DAGEN LATER...

KOLONEL DANNY DANKZIJ JOUW KOELBLOEDIGHEID EN DE COMPETENTIE VAN JE JONGENS, WERDEN HONDERDEN MENSENLEVEN GEREED EN BLIJVEN KOSTBARE INSTALLATIES INTACT. HET HELE SQUADRON VAN DE 'CANYON KILERS' WORDT ONDERSCHIEDEN!

Victor Hubert

M.S.A.





# BUCK DANNY

EEN PROTOTYPE IS VERDWEENEN

DE OCHTEND OP DE TEST BASIS VAN EDWARDS, CALIFORNIA...

















# ENFIN!...

## JEUDI PROCHAIN

DE GRANDES PAGES!...

EN COULEURS!

... ET D'AUTRES HEROS DU JOURNAL DE SPIROU SUIVront !

UNE AVENTURE COMPLETE DE BUCK DANNY DANS UN SEUL NUMERO!

UN HEBDOMADAIRE REALISE PAR SES LECTEURS...

IL VOUS OFFRE LE TOUR DU MONDE!

PAS CHER!

vous offre le tour du monde!

**RISQUE-TOUT**  
LE JOURNAL DU CRIAN ET DE L'EXTRORDINAIRE

**BUCK DANNY**  
"DUEL DANS LE CIEL"

LE MOINS COUTEUX DES GRANDS JOURNAUX!

3fr.

LA REPUBLIQUE DE SAN BOLIVAR EN AMERIQUE CENTRALE, S'ADRESSE A NOUS PASSER UNE IMPORTANTE COMMANDE DE CHASSEURS F-64 F "THUNDERSTREAK". LE COLONEL BART, QUI ETAIT LE BAS POUR FAIRE LA DEMONSTRATION DE L'APPAREIL, EST MORT... IL S'EST ECRASE AU SOL.

POUR MOI, AUCUN DOUTE! L'AVION ETAIT SABOTE!

MAIS BART ETAIT UN CHAMPION DE LAITE VOUS DITE QUELLE

LE COLONEL RAMIREZ, LE MEILLEUR PILOTE DE SAN BOLIVAR, EST CHARGE DE SE CERTIFIER VOS AVIONS. IL A MIS EN DOUTE LEURS QUALITES ET DEFIE BART A UN MATCH D'ACROBATIES CEST AU COURS DE CELLES QUE BART S'EST TUE.

NOS SERVICES SECRETS ONT DECOUVERT QUE RAMIREZ A TOUCHE D'IMPORTANTS POTS-DE-VIN POUR FAIRE LA COMMANDE D'AVIONS. RAMIREZ A ELIMINE SON SEUL RIVAL, MAIS IMPOSSIBLE DE LE FAIRE ARRETER SANS PREUVES. NOUS RESSERONS L'ORGUEIL NATIONAL DU PRESIDENT GUTIERREZ!

J'AI OBTENU DE DONNER UNE ULTIME DEMONSTRATION ON DU "THUNDER" JE VOUS EN CHARGE. IL FAUT CESSER DE CLATANTER. MAIS, RYTE RAMIREZ TENTERA SUREMENT VOUS ELIMINER.

W'VEZ-VOUS ELIMINER?

Page 60 à 62.

In Spirou nr. 914 (van 20 oktober 1955) wordt reclame gemaakt voor Risque-Tout, de Franse versie van Sprint. De advertentie is veelbelovend, en niet in het minst omdat de verhalen van Buck Danny zullen verschijnen in het nieuwe weekblad.



## KOMISCHE HOOGVLIEGERS

**D**eze humoristische plaat, getekend en geschreven door Victor Hubinon en Jean-Michel Charlier, verscheen ter gelegenheid van het duizendste nummer van *Robbedoes*, op 13 juni 1957. Ook *De tijger van Malakka* liep toen in het weekblad. De plaat kreeg de titel *De hopeloze avonturen van Buck Danny, de oude U.S.A.F. Piloot* en brengt een Buck Danny uit het (dan nog toekomstige) jaar 2000 in beeld, met een massief gouden kepie. Buck is oud geworden, vermagerd en zit te mopperen in een rolstoel: het is de eerste parodie op hun held. De tweede parodie, getiteld *Duck Flappy 'Prototype X-6432589'* verscheen op twee pagina's in *Spirou* nr. 1159, het vakantienummer van 30 juni 1960, vlak voor de publicatie van *De Vliegende Tijgers komen terug*. Deze twee platen werden nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Opnieuw wordt de held van de Amerikaanse luchtmacht belachelijk gemaakt, maar terloops ook generaal MacArthur, held van de oorlog in de Pacific, het monster van Frankenstein én de fictieve piraat Roodbaard, wiens avonturen al maanden verschijnen in het blad *Pilote*. Ook hiervoor zijn beide kameraden verantwoordelijk...



De carrier-based Grumman F9F-2 'Panther' van de VMF-223 'Bulldogs' van het U.S. Marine Corps speelt de hoofdrol in zeven albums van de reeks *Buck Danny*, van 1954 tot en met 1957. Hier slaat er een zijn vleugels uit op het vliegdekschip USS Franklin D. Roosevelt (CVB-42), in de herfst van 1950.





# DE HOPELOZE AVONTUREN VAN **BUCK DANNY** DE OUDE U.S.A.F.-PILOOT













## EINDELIJK RUIMTE!

De twee platen van *Bijzondere opdracht* verschenen in *Robbedoes* nr. 1627 van 19 juni 1969. Victor Hubinon had hier duidelijk besloten zich even uit te leven in een kort verhaal, in afwachting van het einde van het eerste deel van het album *De blauwe engelen*. Intussen zat de ruimtemissie Apollo 10 van de NASA in een baan rond de maan en wat later zou Neil Armstrong zijn eerste stappen op de maan zetten. Deze keer was Sonny Tuckson het hoofdpersonage en aan het einde van de pagina schrijft deze dromer wakker achter de knoppen van zijn Grumman F-11A 'Tiger' van de Blue Angels, tijdens een oefensessie van een patrouille luchtacrobaten...

Nog steeds in de marge van de Blue Angels publiceerde Victor Hubinon, herstellende van een ziekte, in nummer 1648 van *Robbedoes* van 13 november 1969 een kort komisch verhaal *Een sterk staaltje*, enkele maanden voor de publicatie van de eerste platen uit *De piloot met het leren masker*. Buck Danny maakte deze keer even plaats voor een andere held uit het weekblad dankzij de kameraadschappelijke medewerking van André Franquin. Die held haalde zich snel de woede op de hals van zijn collega's Jerry Tumbler en Sonny Tuckson.



De 'echte' Blue Angels in actie in 1961: de zes Grumman F11F 'Tiger' jachtvliegtuigen, opgesteld als voor een parade, onder bevel van Lieutenant Commander Zeb Knott (Leader), beëindigen hun show voor het publiek met een demonstratie boven NAS North Island (bij San Diego in Californië).







**SONNY TUCKSON**  
**BUCK DANNY DUIKEN WEER OP**  
**JERRY TUMBLER**



DE BLAUWE ENGEL  
DE BLAUWE ENGEL



















## BUCK DANNY, HELD VAN EEN GENERATIE

Als Buck Danny, Sonny Tuckson en Tumbler elkaar al ontmoet hadden in 1938, als zij op dezelfde universiteit in Californië hadden gezeten, wat zou er dan gebeurd zijn? Op die vraag geeft Vic Hubinon op de twee volgende bladzijden antwoord.

Intussen stappen wij over naar 2 januari 1947. **De Jappen vallen aan!** Buck Danny verschijnt ten tonele, de vijand maakt Pearl Harbour met de grond gelijk. Verschillende jaren en verscheidene albums lang neemt Danny deel aan de strijd in de Stille Zuidzee, en krijgt hij zijn onderscheidingen. Sonny Tuckson en Tumbler scharen zich aan zijn zijde. Tumbler is de man van de doelmatigheid, Tuckson brengt het noodzakelijke vleugje humor in de verhalen.

Hubinon en Charlier laten onze vrienden door het levendige en geheimzinnige Azië trekken. De oorlog loopt ten einde. En dan staan ze op straat in de Verenigde Staten, zonder werk. Een kleine luchtvaartmaatschappij neemt hen tenslotte aan voor een baan in het Midden-Oosten, waar ze achtereenvolgens uitschakelen: «De smokkelaars van de Rode Zee», «De woestijnrovers» en de «Petroleumgangsters». Nu ontbreekt het hen in hun privé-leven niet aan afdeling, maar ze moeten bij de tijd blijven en als piloot kunnen ze daarvoor het beste nieuwe straaljagers testen. Zij worden dus «Testpiloten» en daardoor komen ze weer bij het leger. Zij verlaten het leger niet meer en het ene avontuur volgt voor hen op het andere. Buck Danny en zijn makkers nemen deel aan de oorlog in Korea, ontmantelen de verschillende spionagenetten van Lady X en wakkeren de oude geest van de Vliegende Tijgers weer op in een verafgelegen Azië. Ze bezoeken de poolbases en moeten door een ge-



vaarvolle opdracht een tijdje in een verlaten Tibethaanse vallei blijven. Zij sporen een verdoemd vliegtuig-prototype op, vangen satellieten op, krijgen te maken met een atombom die in een Zuidamerikaans land spoorloos verdwenen is. Buck Danny neemt deel aan een modern avontuur en hij wordt invlieger van nieuwe vliegtuigtypes en doet mee met stuntteams. Dat invliegen is een belangrijk onderdeel van de luchtvaart-business, want het vliegtuig bewijst zijn kwaliteiten tenslotte het eerst in de lucht!

Charlier en Hubinon hebben altijd

verhalen gemaakt die met de tijd meegingen. Er komt nog geen eind aan de reeks avonturen van Buck Danny. In dit nummer begint weer een nieuw "luchtgevecht" van onze held, in: «De Piloot met het Leren Masker». Buck Danny maakt een belangrijk deel uit van de realistische stripverhalen die in Robbedoes verschijnen.

Om wat dichterbij de aarde te komen; daar hebben we dan Rolf Karsten, die van niets bovennatuurlijks terugschrikt en een typische vertegenwoordiger is van de grote politieorganisaties die dag en nacht in de weer zijn om orde en veiligheid in de grote wereld te verzekeren. Jess Long heeft een soortgelijke opdracht in de Verenigde Staten en hij vervult die dan ook met grote nauwgezetheid. Jess Long verschijnt binnenkort weer in Robbedoes in een bijzonder spannend verhaal, waarbij Pirotton en Tillieux niet op een kilo ijzer hebben gekeken!

De Bevers zijn ook in alle vijf de werelddelen te vinden: zij verblijven momenteel in Afrika om te achterhalen wat een vroeger vruchtbaar land in een waar "Dodendland" verandert. Een aflevering in Robbedoes is daarmee weer verzekerd... tot groot genoegen van hun liefhebbers!

Guus Slim: een vermenging van uiterst ingewikkelde politiezaken met allerzotste situaties, waarbij heel wat vernield wordt! We zullen nog heel wat plezier beleven aan Guus Slim!

Er staan nog meer van deze "realistische stripfiguren" op ons programma: van de rimboe (Michael Gladstone) tot de uitgestrekte zeeën (Christian Vanel, Simon de Danser). Iedereen komt aan zijn trekken. Ook spannende verhalen uit de geschiedenis worden niet vergeten: de Middeleeuwen met Arnold van Caeneghem (van Derib), de Secessie-oorlog in Amerika met de «Slavenhandelaars», de Renaissance met «Leonardo da Vinci». Het blijkt dat verhalen uit de geschiedenis nog altijd zeer in trek zijn en derhalve hebben onze beste tekenaars "hun beste pen en potlood" voorgezet om de geschiedenis op aantrekkelijke wijze weer levend te maken!



• SIMON DE DANSER



• ARNOLD VAN CAENEGHEM



• DE SLAVENHANDELAARS



# BUCK DANNY

## HUBINON • CHARLIER

- 1 De Jappen vallen aan
- 2 De geheimen van Midway
- 3 De Zonen des Hemels
- 4 De Vliegende Tijgers
- 5 De Zwarte Draak
- 6 Aanval in Birma
- 7 De smokkelaars van de Rode Zee
- 8 De woestijnrovers
- 9 Petroleumgangsters
- 10 Testpilooten
- 11 In Korea
- 12 Onbemande vliegtuigen
- 13 Een vliegtuig wordt vermist
- 14 Patroelje bij dageraad
- 15 "NC 22654" antwoordt niet meer
- 16 Gevaar in het noorden
- 17 Buck Danny tegen Lady X
- 18 Aanval op Malakka
- 19 De Tijger van Malakka
- 20 S.O.S. vliegende schotels!
- 21 Een prototype is verdwenen!
- 22 Geheime opdracht
- 23 Vlucht naar de verloren vallei
- 24 Proefmodel FX 13
- 25 Het ZZ Eskader
- 26 De Vliegende Tijgers komen terug
- 27 De Vliegende Tijgers schieten te hulp
- 28 Vliegende Tijgers tegen piraten
- 29 Operatie "Mercury"
- 30 De satellietdieven
- 31 X-15
- 32 Alarm te Cape Kennedy!
- 33 Het geheim van de spookvliegtuigen
- 34 Atoomalarm
- 35 Het dodenescadrille
- 36 De Blauwe Engelen
- 37 De piloot met het leren masker
- 38 Het dodelijke groene dal
- 39 Haaien in de Chinese Zee
- 40 Ghost Queen

## BUITEN REEKS

- 1 Kortverhalen 1/2

## BERGÈSE • CHARLIER

- 41 Opdracht 'Apocalypsis'
- 42 De helle-piloten
- 43 Vuur uit de hemel
- 44 De deserteur

## BERGÈSE • DE DOUHET

- 45 De geheimen van de Zwarte Zee

## BERGÈSE

- 46 Het spooksquadron
- 47 Verboden gebied
- 48 Strijd boven de bergen
- 49 De nacht van de slang
- 50 Sabotage in Texas
- 51 Mysterie in Antarctica
- 52 Vermist

## WINIS • ZUMBIEHL

- 53 Zwarte Cobra

## FORMOSA • ZUMBIEHL

- 54 Een schaduw in de nacht
- 55 Defcon One
- 56 Vostok antwoordt niet meer
- 57 Operatie Vektor

## IN DE REEKS

### ARROYO • ZUMBIEHL

#### CYCLUS «DUEL BOVEN KOREA»

- 1 Sabres boven Korea
- 2 Duel boven MIG Alley

### ARROYO • ZUMBIEHL • MARNIQUET

- 3 De spoken van de rijzende zon
- 4 Duivelseiland

### CYCLUS «KOUDE OORLOG»

- 5 Operatie Uzeren Gordijn
- 6 Rood alarm

## REEKS «ONE SHOT»

### BERGÈSE • LE BRAS • CHARLIER

#### BUENDIA • ZUMBIEHL

- 1 De Blackbirds - deel 1/2
- 2 De Blackbirds - deel 2/2



978-90-314-3828-0

www.dupuis.com